



Roos de Waal

Een aantal jaren geleden had ik met een vriendin afgesproken om bij haar een middagje te gaan schilderen. Mijn eerste portret van een Egyptische prinses was een feit. Ik had ineens enorm de smaak te pakken .

Ik word al jaren gegrepen door de schilderijen van o.a. Kees V Dongen, Jan Sluyters en Matisse. Mijn pogingen werden beloond door de vele enthousiaste reacties.

Sinds een tijdje hangen een aantal van mijn werken in een prachtige interieur zaak aan de Prinsengracht en heb er verschillende verkocht.
